



Beste ouders/verzorgers,

Vanaf 5 maart t/m 26 april werken we met het thema; **ik zie de lente**

Gedurende het thema komen de bloemen en de lammetjes aan bod en ook het paasfeest valt in deze periode.

De lente is overal, buiten, binnen, tijdens het eten. De lente maakt je vrolijk en blij. Peuters associëren de lente met bloemen en jonge dieren. En je dikke winterjas uit. Ook het paasfeest geeft het begin van de lente aan.

Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en activiteiten gedaan.

Wij starten ons thema "Ik zie de lente. met een filmpje en het voorlezen van het boek "Anna en de lente" En later Anna en de paashaas.

Ook gaan we liedjes zingen, leren een versje en verstoppen paaseieren, en knutselen paaseieren, paasmandjes maken bloemen en gaan al aan het werk voor moederdag.

Als afsluiting, in week 18, gaan wij bij mooi weer picknicken in de tuin van de juf.



Vakantiedagen/vrije dagen.

Paasweekend: 30 maart t/m 2 april

Meivakantie: 27 april t/m 11 mei.

Afsluiting thema ; week 18 met een picknick bij goed weer.

Extra activiteit; fotograaf; 11 13, en 19 april.

Boekentips;

Anna en de paashaas van Kathleen Amant.

Anna in de lente van Kathleen Amant

Koningin Nijntje van Dick Bruna





Activiteiten voor thuis;

- Samen met uw kind lekker naar buiten om de lente te beleven.
- samen de paastafel aankleden.
- lees samen met uw kind een boekje dit stimuleert de taal.
- benoem samen de kleur van de lentebloemen.
- ga samen met je kind op zoek naar voorjaarsbloemen in de tuin
- maak samen een lentedans, maakt je blij

Liedjes bij dit thema;

- Er liggen bolletjes in de grond
- Maak eens een zonnetje
- Kipje tok, kom eens uit je kippenhok.
- Gele stippen op een ei, en ook nog een strik erbij.....

Opgepast, ik kom met de kwast en ik schilder alles geel. Geel als de zon, geel als de maan, geel als de sterren die aan de hemel staan.

Opgepast, ik kom met de kwast en schilder alles rood. Rood als het huis, rood als het dak, rood als de bloemen die staan in de bak.

Spelletje; Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is.....

Versje;

In mijn tuin daar staat een boom.

En in die boom daar zit een nest.

En in dat nest daar ligt een ei.

En uit dat ei komt een.....

Woorden en begrippen:

De lente

Groen

geel

paaseieren

Bloembollen

Paasmand

Verstoppen

Jonge dieren

Het kuiken

Narcissen

Hyacint

Uitbroeden

Groeien

