

Nieuwsbrief Huppel-Inn



peuterspeelzaal
Huppel-Inn

Beste ouder/verzorger,

Vanaf 4 september t/m 13 oktober 2017 werken wij met het thema **“AU! IK HEB PIJN! “Builen, schrammen of een kapotte knie... het hoort bij het dagelijkse leven van de peuter. Daarom zal dit thema de peuter zeker aanspreken. We starten met het voorlezen van” Karel in het ziekenhuis” en bekijken de DVD van Woezel en Pip (Dokter Pip)**

Vakantie/vrije dagen;

Herfstvakantie; 16 oktober t/m 20 oktober

Thema-avond;” Ongelukjes in en om het huis”

Datum en uitnodiging volgt nog

Thema;

Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en activiteiten gedaan.

We gaan de leeshoek als dokterspost/ziekenhuis/apotheek inrichten zodat we kunnen onderzoeken, pleisters plakken, verband aanleggen etc. Tijdens dit spelen komen er gesprekken over pijn, ziekenhuis, gebroken arm, koorts etc. aan bod.

We bieden verschillende knutselactiviteiten aan , zoals pleisters plakken, een dokterskoffer verven, een patiënt van brooddeeg kleien, maken een beterschapskaart en persen lekkere sinaasappels uit.

We sorteren grote en kleine pleisters, grote en kleine pilletjes(knopen)

Met rode schmink maken we waterpokken en bloedstippen.

Als afsluiting maken en proeven we zelfgeperste sinaasappelsap en ander fruit. Voor de ouders sluiten we dit thema af met een thema-avond .



Boekentips;

Nijntje in het ziekenhuis/Dick Bruna

Karel in het ziekenhuis/Liesbeth Slegers

Boer Boris en het gebroken been/Ted van Lieshout

Kaatje bij de dokter/Liesbeth Slegers





Activiteiten voor thuis ;

- Maak met uw kind een dokterskoffer en speel samen "doktertje"
- Maak een tekening of kaart ,ga samen op bezoek en kies iets gezonds voor de zieke
- Samen met uw kind boekjes bekijken en voorlezen over dit thema
- Bekijk samen de verbandtrommel van thuis en benoem de dingen die er in zitten
- Samen met uw kind naar drogist of apotheek en bekijk en benoem drankjes, pleisters, pilletjes en zalfjes

Liedjes en versjes bij dit thema;

AU!Au!Au!, mijn vinger doet zeer, plak maar een pleister en ik voel hem niet meer.

Au!Au!Au! mijn arm doet zo'n pijn, geef maar een kusje en je voelt je weer fijn.

Dag ,dag, dokter. Ik ben een beetje naar. Ik heb het warm, ik heb het koud en ook mijn buik doet raar.

Op een grote paddenstoel.....(pijn aan billen)

Er zat een klein kindje te huilen op de stoep....

Molletje onder de grond.....

De deuren bij de dokter gaan open en dicht.....



Woordenlijst;

koorts
pijn
de dokter
snot
buikpijn
medicijn
recept
apotheek
ambulance
misselijk
stethoscoop
snuiten/hoesten
een verbandje aanleggen
op bezoek gaan
koorts opnemen
een prik halen
consultatiebureau
hoestdrank
verdrietig
troosten
beterschap
zwaailicht/sirene